
Interview Annemarie Erinkveld



Wat is je naam en waar ben je geboren?

Ik ben geboren in Elten, in 1957 behoorde dat tot Nederland. In het kader van een soort van 'Wiedergutmachung' na WO II kwam het in 1949 bij Nederland, tot 1963. Mijn vader werkte aan de grens bij de douane. Mijn complete doopnamen zijn Anna Maria Wilhelmina, dus echt katholiek. Ik ben genoemd naar mijn peetoom en peettante van beide kanten. Het grappige is, dat ik nu woon in de Eltensestraat.

Heb je een partner, kinderen?

Ik ben getrouwd met Gert en we hebben een dochter van negentien jaar, Marloes. Momenteel volgt ze nog een mbo-opleiding in Arnhem en staat voor het examen frontoffice. Daarna wil ze graag door met een HBO-opleiding Communicatie.

Was het liefde op het eerste gezicht?

We hadden een wederzijdse vriend waar we op verjaardag waren en leerden elkaar zo kennen. Voor Gert was het liefde op het eerste gezicht, ik vond hem wel meteen leuk. We waren laatbloeiers, al achter in de dertig toen we elkaar ontmoetten.

Wat wilde je vroeger worden?

Juffrouw! Ik wilde graag voor de klas staan op een lagere school. Ik heb eerst HAVO gedaan en daarna ben ik naar het VWO gegaan. Ik merkte wel, dat ik toen meer en ruimere mogelijkheden had om tot een keuze te komen. Zo is het gebeurd, dat ik nu Meester in de Rechten ben en ik ben afgestudeerd op bestuursrecht.

Waar werk je nu en wat is je functie?

Ik werk bij de gemeente Westervoort als juridisch adviseur. Dat houdt in, dat ik een vraagbaak ben voor allerlei juridische vraagstukken, zoals contracten, vergunningen, onenigheid en soms ook optreed als afgevaardigde voor de gemeente in een rechtszaak.

Heb je vroeger veel aan sport gedaan?

Ja, uiteraard op school tijdens de gymles. Tijdens mijn middelbare schooljaren veel meegedaan met allerlei verschillende school sporttoernooien. Toen liep ik wel eens hard met een vriendenclubje op de zaterdagochtend. Tijdens studie wel aan conditietraining en badminton gedaan. Daarna altijd bezig geweest met fitness, cardio, aerobics, niet alleen voor het sporten, maar ook voor de verschillende contacten die je op doet (ben een paar keer verhuisd). Zo'n dertien jaar geleden heb ik bij Monica Regtien een keer een hardloopcursus gedaan.

Heb je nog andere hobby's dan hardlopen?

Op maandag ben ik bezig met bootcamp, op dinsdag met yoga en woensdag met hardlopen. Anderen laten de hond uit en ik laat mijzelf uit. Ook ga ik regelmatig met een vriendin naar de schouwburg. We bekijken afzonderlijk wat er in een seizoen te doen is en leggen de keuzes naast elkaar om te kijken of er overlapping inzit. Daarnaast nog lezen, zoals detectives en literatuur.

Hoe ben je bij FROS gekomen?

Laura ken ik via de Ropa Run en stelde een keer voor om mee te trainen op de woensdagavond. Na de hardloopcursus van Monica ben ik voor mezelf gaan lopen en ben toen via een vriendin bij de beginnerscursus van Leo Brouwer gekomen. Het leek toen niet verder te komen dan beginnerscursussen en op een gegeven moment wilde ik wel wat meer en zo ben ik bij AV de Liemers terechtgekomen. Het is een gezellige groep op de donderdagavond. We lopen meestal op de baan, eens per maand (winter) op de weg en in zomer ook een keer in de maand in het bos, bij 't Peeske. Ook nog een tijd bij Aerofitt bij een groep gelopen.

Wat betekent FROS voor jou?

Bij AV de Liemers zijn er maar een paar recreanten die af en toe een wedstrijd lopen. Bij FROS heb ik een uitdaging waaraan ik me kan optrekken. Ik train op de woensdagavond en dat is pittig, maar ook gewoon leuk. Ik merk wel, dat ik me daar aan anderen kan optrekken, net dat stapje harder of meer. 's Avonds lopen in een groep is veiliger en gezelliger. Ik leer onderhand ook de gezelligheid van FROS kennen, zo heb ik al meegedaan aan de Bevrijdingsestafette, de seizoen afsluiting, heb me opgegeven voor de Venloop 2018 en dit jaar doe ik mee aan curling. Na de Ropa Run heb ik altijd een dip en tijdens de Zevenheuvelen met begint het langzaam weer te komen; de groep kan me dan soms weer 'vlot trekken'.

Hoe vaak train je per week?

Ik train drie keer in de week, daarnaast nog bootcamp ter ondersteuning van het hardlopen. Het is vooral het buiten zijn, dat vind ik echt een voordeel, zowel voor het lopen als voor bootcamp.

Heb je nog wensen t.a.v. doelen voor FROS, zo ja welke?

Bijvoorbeeld het Initiatief over het filmen van je lopen, dat vind ik goed om daar meer inzicht in te krijgen.

Ken je de frosinfo site, zo ja wat vind je hiervan?

Dus niet. Meeste zie ik het via Facebook.

Welke wedstrijd staat je bij?

De eerste Midzomerrun in Westervoort. Leo Brouwer en Monica hadden toen een samenwerkingsverband en zodoende kon je deelnemen aan de wedstrijd. Vorig jaar de halve van Enschede gelopen onder de twee uur, dat was geweldig. Ik ben toen bij een pacer van twee uur gaan lopen en op een gegeven moment zelfs voorbij gelopen en uitgekomen op 1:58 uur. Ik loop niet per se voor een goede tijd, maar als dat dan toch lukt is het wel kicken als je een betere tijd neerzet.

Welke tijdschriften lees je?

Sinds kort ben ik geabonneerd op het maandblad 'Zin', een magazine voor vijftig plusser met o.a. reisrapportages. Heel af en toe koop ik een los tijdschrift als het mij interessant lijkt.

Welke tv programma's wil je niet missen?

BBC detectives, zoals Frost, Line of Duty, Lewis en Morse. Als de tv aanslaat, staat deze meestal wel op de publieke omroep, elke dag volgen we wel het Journaal en Pauw. Een programma als 'Over mijn lijk': geen leuk onderwerp, maar wel heel fascinerend hoe deze jonge mensen met hun ziekte omgaan.

Waar voor kunnen ze je 's nachts wakker maken?

Ik ben altijd wel in voor een uitje, een vakantie of een stedentrip, een etentje. Maar ook dansen, lekker uit je dak gaan. Gewoon iets gezelligs, leuks doen. Tenslotte moet je alles een keer meegemaakt hebben. Toen ik single was ging ik op vakantie met een gezelschap, avontuurlijke rondreizen bv naar Turkije en Egypte, gewoon dingen loslaten wat je gewend bent. Toen Gert en ik gingen samenwonen zijn we naar Vietnam geweest en zo'n reis relativeert behoorlijk. De keuze die wij hier hebben en waar anderen van moeten leven. Hier zijn we te druk bezig met te houden wat we hebben.

Wat is je lievelingsmuziek?

Ik hou van klassiek tot hardrock, het is maar net wat het is. Bruce Springsteen is wel mijn favoriet, hij staat ergens voor. Ik ben toen bij zijn concert geweest in de Kuip. Maar ook wel U2, Simple Minds. Muziek is prima als er maar op te dansen is of me stil maakt.

Hou je je bezig met social media, zoals FaceBook, Twitter, enz. en zo ja welke?

Ik heb Facebook, voor de rest ben ik er niet zo mee bezig. Voor de zakelijke kant heb ik LinkedIn. Voor de rest ben ik niet op social media bezig, dit ook in verband met mijn werk.

Wie was je jeugdidool?

Johan Neeskens! Ik ben een hele fanatieke Ajax supporter geweest. Neeskens was wel dé Bikkel, Crujff vond ik toen niet zoveel aan, vond hem te arrogant. Een tijdje geleden was Johan Neeskens nog eens op tv en dat gaf mij een gevoel van bevestiging van mijn vroegere bewondering voor hem. Tijdens mij Havo tijd ging ik regelmatig met een vriendin naar de training van NEC kijken. We stuurden toen brieven naar de spelers om een handtekening, zoals bijvoorbeeld van Jan van Beveren, Piet Keizer, Johan Crujff. Ook heb ik nog een

plakboek met krantenknipsels van de glorie tijd van Ajax. De handtekening van Crujff is een poos geleden geveild tijdens de Ropa Run Veiling.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Soms ben ik wat verlegen en dat kan soms een handicap zijn, Ik kijk altijd eerst de kat uit de boom. Door die verlegenheid heb ik wel eens dingen laten liggen die ik best wel had kunnen doen, spijtig ja.

Ik ben soms nog best zenuwachtig voor het lopen van een wedstrijd, maar waar gaat dat over?! Een loopmaatje van mij zei ooit eens: 'je hoeft er niet van te eten'.

Waar word je vrolijk van?

Ik word vrolijk als de zon schijnt. Ik ben best sociaal en hou wel van gezelligheid ondanks dat ik verlegen ben. Met twee broers en drie zussen is het altijd wel gezellig, onze band is goed.

Van mijn jongste broer word ik ook vrolijk: die heeft een pracht humor.

Muziek maakt me ook vaak vrolijk: het maakt iets in me los, gevoel, herinneringen.

Wat doe je nu waarvan je vroeger zei 'dat nooit'?

Meer als vijf kilometer hardlopen. Toen ik begon met hardlopen en men zei tegen mij 'ga eens een halve marathon lopen', dacht ik dat ga ik nooit doen. Als een loopmaatje mij niet zo gestimuleerd, door me mee te trekken naar allerlei wedstrijden 'voor de gezelligheid' dan was ik of gestopt of nog steeds bezig met hetzelfde rondje.

Met wie zou je wel eens willen ruilen?

Ik heb nooit zo iets van had ik dat of dat maar gedaan. Ik zou wel willen ruilen met iemand die een prestatie heeft neergezet bv Daphne Schippers. Je wilt tenslotte wel eens boven op het podium staan als de allerbeste. Ik hoef niet rijk en beroemd te worden, dat is allemaal over de top.

Wat is je beste aankoop?

Mijn hardloopschoenen. Nee, vroeger had ik geld gespaard om mijn eigen stereo installatie aan te schaffen. Mijn allereerste aankoop was toen een dubbelelpee van 25 gulden. Muziek vind ik wel heel belangrijk.

Je mag één ding meenemen naar een onbewoond eiland, wie of wat is dat?

Het zou correct zijn om te zeggen, dat ik mijn man meeneem, maar het zal wel muziek worden. Muziek roept herinneringen en associaties op, je weet nog waar je die lp gekocht hebt, waar je een nummer voor het eerst gehoord hebt, het gevoel van toentertijd komt weer boven.

Wat is je levensmotto?

Voor elk probleem is een oplossing.

Heb je een vraag gemist, zo ja welke?

Nee, ik heb al zoveel dingen kunnen vertellen. Of misschien de vraag 'Uit wat voor een nest kom je'. Waar je vandaan komt zegt heel veel over keuzes die je (in je leven) maakt.

Wil je nog iets kwijt?

Nou, dat ik een goede beslissing heb genomen om me bij FROS aan te sluiten. Ik heb door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, via AV De Liemers en Aerofitt veel mensen leren kennen, en nu nog meer. Die diversiteit aan mensen is zo mooi: ieder heeft zo zijn eigen verhaal, dat vind ik leerzaam en boeiend.