

## Interview Emerens

---



### ***Wat is je naam en waar ben je geboren?***

Voluit klinkt het Emerensiana Johanna Gerarda Gerichhausen Dercksen. Ik ben thuis geboren in Duiven. Hoewel mijn ouders niet gelovig waren komt de naam Emerensiana wel uit het kerkboek en betekent heilige martelares.

### ***Heb je een partner, kinderen?***

Jazeker heb ik een partner, Gerard. We hebben samen drie kinderen. Tim van 22 jaar, Bart van 19 jaar en Sanne van 15 jaar. Alle drie wonen ze nog thuis.

### ***Was het liefde op het eerste gezicht?***

Nee! Ik kende mijn huidige man al heel mijn leven. Hij woonde een straat verder en was een vriend van mijn broer. Pas op mijn 21<sup>ste</sup> sprong de vonk over. Vraag me niet waar het gebeurde, het gebeurde gewoon heel plotseling.

### ***Wat wilde je vroeger worden?***

Vroeger wilde ik heel graag archeoloog worden. Ik was gek op oude dingen en vond afgravingen altijd heel leuk om te zien. Het is interessant om te zien wat ze van vroeger allemaal uit de grond nog halen, hoewel ik niks met geschiedenis heb.

### ***Waar werk je nu en wat is je functie?***

Ik werk bij Ikea als verkoopster. Ik heb niet een vaste afdeling en ben daardoor multi-inzetbaar.

### ***Wat betekent je functie inhoudelijk?***

Ik hou me alleen met verkoop bezig op de vloer en geef informatie aan de klanten.

### ***Heb je vroeger veel aan sport gedaan?***

Totaal niet. Ik vond er niks aan. Op school heb ik natuurlijk wel gewoon mee gedaan aan de standaard gym oefeningen, maar ik heb dit nooit leuk gevonden.

***Heb je nog andere hobby's dan hardlopen?***

Tja, lezen van boeken en shoppen en dan houdt het wel op.

***Hoe ben je bij FRoS gekomen?***

Via Gaby mijn schoonzus. Ik ben ooit begonnen met een beginnerscursus bij Leo Brouwer met de Midzomerrun in Westervoort. Later ben ik naar Monica gegaan, dat is nu zo'n drie jaar geleden. Toen heb ik nog een poos bij Helga gelopen die stopte op een gegeven moment op de vrijdag. Via Gaby die Erik Achterkamp kent, ben ik bij FRoS terecht gekomen.

***Wat betekent FRoS voor jou?***

FRoS is een gezellig groep lopers. Gaby en ik kwamen tegelijkertijd bij FRoS, echter door blessure is Gaby uitgevallen en bleef ik alleen over. In het begin dacht ik, dat zal moeilijk worden, tenslotte is het een hechte groep die al lang samen lopen, kom daar maar eens tussen. Maar dat viel hard mee, je wordt direct opgenomen in de groep. Tenslotte lopen we allemaal, dat we het gezellig vinden en er wordt weinig geroddeld.

***Hoe vaak train je per week?***

Afhankelijk van mijn rooster, loop ik zo'n twee á drie keer per week hard. Ik ga samen met Gaby twee keer in de week wandelen. Toch niet gek voor iemand die nooit aan sport heeft gedaan.

***Heb je nog wensen t.a.v. doelen voor FRoS, zo ja welke?***

Nee, ik heb geen enkele doelstelling. Gewoon gezellig samen trainen, verder geen doelen bepalen.

***Ken je de frosinfo site, zo ja wat vind je hiervan?***

Die ken ik nú wel. Ik vind het een leuke informatieve site en zeker de profielen vind ik leuk.

***Welke wedstrijd staat je bij?***

Dat was zes jaar geleden tijdens de Ooyse Landloop. Verder heb ik geen intentie om hardloopwedstrijden te lopen, ja de BTML op 2 september.

***Welke tijdschriften lees je?***

Ik lees helemaal geen tijdschriften. Vroeger las ik wel de damesbladen, je kent ze wel, Libelle, Margriet, dat soort. Boeken lees ik wel vooral de thrillers van Carin Slaughter.

***Welke tv programma's wil je niet missen?***

Ik wil en kan alles missen, ik heb hierin niet zoveel interesse. Nee, tv aan staan, zie ik niet zoveel.

***Waar voor kunnen ze je 's nachts wakker maken?***

Ha.....Tom Poezen! Toen ik zwanger was, at ik er wel vier achter elkaar op.

***Wat is je lievelingsmuziek?***

Ik heb geen specifieke voorkeur, ik vind alle muziek wel leuk. Afgelopen donderdag ben ik nog naar een concert van Kensington geweest.

***Hou je je bezig met social media, zoals FaceBook, Twitter, enz. en zo ja welke?***

Ik Facebook een beetje, maar ik ben niet zo verslaafd als de jongelui tegenwoordig. Mijn kinderen gaan er helemaal in op. Als we lunchen zitten ze allemaal met de phone in de hand en tegenwoordige 'stiekem' onder tafel.

***Wie was je jeugdidoel?***

Een heel kleine beetje was het Michael Jackson wel.

***Wat zou je aan jezelf willen veranderen?***

Ik zou wel iets meer doorzettingsvermogen hebben, soms mis ik dat wel eens. Bijvoorbeeld stoppen met roken, dat lukt me gewoon niet. Tijdens de zwangerschap ben ik wel drie keer gestopt ..... en weer begonnen. Aan de andere kant drink ik geen druppel alcohol, dat houdt het in evenwicht.

***Waar word je vrolijk van?***

Als de zon schijnt, lekkere muziek, maar vooral van positieve mensen om mij heen.

***Wat doe je nu waarvan je vroeger zei 'dat nooit'?***

Daar kan maar één antwoord zijn: Hardlopen!

***Met wie zou je wel eens willen ruilen?***

Ik zou wel eens willen ruilen met Maxima. Dat lijkt me nou zo leuk om één keer koningin te zijn.

***Wat is je beste aankoop?***

Zonder meer is dat mijn e-reader!

***Je mag één ding meenemen naar een onbewoond eiland, wie of wat is dat?***

Zonder meer mijn man, maar of ik er wat aan heb.

***Wat is je levensmotto?***

Gewoon doen en haal geen rare fratsen uit en blijf gewoon wie je bent.

***Heb je een vraag gemist, zo ja welke?***

Nee, ik heb niks gemist.

***Wil je nog iets kwijt?***

Nee.