

Interview Deo Peelen



Wat is je naam en waar ben je geboren

Mijn geboortenaam is Deodorus Hendrikus Maria Peelen en ik ben geboren in Herwen en Aerd. Na samenvoeging met gemeente Pannerden is de naam gewijzigd in gemeente Rijnwaarden.

Heb je een partner, kinderen?

Ja, mijn partner is Riekie en we hebben een zoon Nico. Ook hebben we 2 schatten van kleinkinderen Quinty en Chris.

Was het liefde op het eerste gezicht?

Nee, niet echt. We hebben elkaar leren kennen tijdens dansles. We gingen met een groep meiden en jongens op zondag naar dansles en begonnen elkaar steeds leuker te vinden.

Wat wilde je vroeger worden?

Ik wilde vroeger piloot van een straaljager worden. Ik vond dat prachtig en zeker de techniek die daar bij komt kijken. Op mijn 16^{de} kreeg ik een bril en was het uit met mijn droom. Tegenwoordig kan het wel, maar ja, ik ben nu wel iets te oud.

Waar werk je nu en wat is je functie?

Ik ben eigenaar van een holding, Peelen IT Holding B.V., en van een werkmaatschappij, Peelen IT Services B.V. en ben dus een zogenaamde DGA. Voordat ik de BV's oprichtte was ik een zogenaamde zzp-er. Op een gegeven moment kreeg ik veel opdrachten van Hudson Williams Europa. De oprichter van deze Europese tak kende ik goed. Begin van deze eeuw richtte dit bedrijf zich meer en meer op de zogenaamde dot com bedrijven, maar daarnaast kregen zij nog behoorlijk wat opdrachten voor de klassieke bedrijven met hun grote computers en deze opdrachten wilde Hudson Williams Europa dan ook aan mij doorspelen. Vandaar dat ik de BV's heb opgericht.

Wat betekent je functie inhoudelijk?

Ik ben eigenaar van beide bedrijven en voer hierover het bewind en neem alle beslissingen ten goede van het bedrijf. Ook moet ik zelf acquisitie van werk doen of te wel zelf opdrachten zoeken.

Heb je vroeger veel aan sport gedaan?

Ik heb gevoetbald bij Lobithse boys. Mijn toenmalige vriend heeft mij overgehaald om naar Babberich te gaan en hier heb ik in de A1 gespeeld. Dit team is later grotendeels doorgestroomd naar de hoofdklasse, maar ik was toen al weg in verband met een verhuizing van mijn ouders naar Huissen. Verder heb ik, denk dat ik toen 13 jaar was, aan hardlopen gedaan. Toen nog niet al teveel. Wel deed ik veel fietsen met mijn toenmalige Babberichse vriend. We gingen ieder zaterdag 60km en ieder zondag ongeveer 120 km fietsen tenminste als het niet teveel regende of dat de wegen slecht waren door sneeuw e.d.

Heb je nog andere hobby's dan hardlopen?

Ik ben lid en bestuurslid van schietvereniging Jemmy Tell uit Loo en ben een redelijk fanatiek kruisboogschutter. Deze vereniging is ook hofleverancier van het Nederlandse team voor de interland wedstrijden.

Vroeger ben ik ook fanatiek bezig geweest met fotografie en heb jaren in het bestuur van FKD gezeten. Vanwege mijn werk kon ik op een gegeven moment de clubavonden niet meer bezoeken en op een gegeven moment heb ik het lidmaatschap opgezegd.

Hoe ben je bij FROS gekomen?

Ik weet niet meer of dit via Toon of Laura is gebeurd, beide zijn ook lopers van Liemers for Life, maar één van die twee zei op een keer 'Loop gewoon een paar keer op de woensdagavond mee, het is geheel vrijblijvend'. Ik was toen zelf bezig met looptrainingen, m.b.v. de podcast van Evy, voor de Roparun.

Wat betekent FROS voor jou?

Ik vind het een mooie en open club met een heel prettige sfeer. Het is een club die gedragen wordt door een aantal fanatieke lopers zonder dat zij verplichtingen op leggen aan de overige clubleden. Wel is er een zekere morele druk om op een clubavond te komen, maar dat heb ik wel nodig. Zoals gezegd ben ik ooit weer begonnen met lopen met de podcast van Evy Gruyaert. Dat beviel op zich prima, maar lopen in een groep is toch veel leuker. Zeker bij FROS.

Hoe vaak train je per week?

Ik probeer drie keer in de week te trainen, maar dat lukt niet altijd, twee keer meestal wel. Momenteel heb ik een hardnekkige blessure, dus voor het moment ook geen training. De blessures begonnen aan het eind van de BTML in 2017. Ik kreeg toen last van mijn achilles in de laatste kilometer en sindsdien ben ik aan het kwakkelen.

Heb je nog wensen t.a.v. doelen voor FROS, zo ja welke?

Jazeker, het lijkt mij leuk om eens met de groep te trainen op het survival traject in Hoenderloo. Dit is een permanent traject dat openbaar toegankelijk is en onderhouden wordt door de Hoenderloo Groep.

Ken je de FROsinfo site, zo ja wat vindt je hiervan?

Die ken ik en heb ook een aantal profielen gelezen. En binnenkort staat mijn profiel hier ook.

Welke wedstrijd staat je bij?

Eigenlijk alle wedstrijden die ik gelopen heb. Maar de eerste marathon die gelopen heb, van Rotterdam, toch wel het meest. Die is wel tien keer leuker dan die van Amsterdam. Hier heb ik de halve gelopen maar denk niet dat ik ooit nog een keer in Amsterdam ga lopen. Veel lopers gaven aan dat de Venloop erg leuk is en heb me hier voor ingeschreven, maar kon hier helaas door blessureleed niet aan deelnemen. De Montferland run vind ik ook erg leuk en heb hier al meerdere malen gelopen. Ook de dijkencross in Pannerden vind ik erg leuk vanwege het gemoedelijke karakter. Hier kun je ook de Progressie Bokaal van FROs winnen. Helaas is die dit jaar niet aan mij toe gekend ondanks dat ik een tijdverbetering van 20 minuten heb geboekt. 😊

Welke tijdschriften lees je?

Ik lees veel over mijn vakgebied, maar ook tijdschriften als Webdesigner, Autoweek en tijdschriften op het gebied van fotografie.

Welke tv programma's wil je niet missen?

TV programma's over formule1 en Tour de France zijn eigenlijk de enige programma's die ik niet wil missen.

Waar voor kunnen ze je 's nachts wakker maken?

Gewoon Hollandse pot, erwtensoep, stampot moes en riefkoeken. Dat laatste noemen ze in goed Nederlands ook wel aardappelpannenkoeken.

Wat is je lievelingsmuziek?

Och dat is heel uitgebreid. Ik hou van Clanad, prachtige Ierse muziek, maar ook van piano muziek van bijvoorbeeld Alexand Flemming of Ludovico Einaudi ook gitaar muziek van Paco di Lucia en Esta Tonne kunnen mij bekoren.

Hou je je bezig met social media, zoals Facebook, Twitter, enz. en zo ja welke?

Ja, maar niet actief, ik ben er één die vooral kijkt.

Wie was je jeugdidool?

Dat waren de wielrenners Joop Zoetemelk, Jan Jansen en Eddy Merckx. Deze laatste legde een prestatie neer die niet meer geëvenaard is. Hij kon zowel bergop heel goed mee, maar was ook goed in sprinten en tijdrijden.

Wat zou je aan jezelf willen veranderen?

Helemaal niets, dik tevreden met mezelf.

Waar wordt je vrolijk van?

Ben altijd wel vrolijk gestemd, maar van goede muziek wordt ik wel vrolijk.

Wat doe je nu waarvan je vroeger zei 'Dat nooit'?

Dat is nou een lastige vraag, dat zou ik echt niet weten.

Met wie zou je wel eens willen ruilen?

Met helemaal niemand.

Wat is je beste aankoop?

Hardloopschoenen. Nooit gedacht dat ik hardlopen zo leuk zou gaan vinden.

Je mag één ding meenemen naar een onbewoond eiland, wie of wat is dat?

Een boot, dan kan ik er weer snel van af.

Wat is je levensmotto?

Geniet van elke dag.

Heb je een vraag gemist?

Geen enkele.

Wil je nog iets kwijt?

Geniet van iedere dag.